

Stichting Jaarsveld Oorlogs Gedenkteken



Bankrek.nr: 110775988

kvk nr 52294277

e-mail: stg.jaarsveldoorlogsgedenkteken@hotmail.nl

www.sjog.nl

Wij zijn ze niet vergeten

Pieter
Arie



Eikelen-
boom

Arie



de Groot

Adriaan



Manschot

Dat grote conflicten ook kleine gemeenschappen raken is door de eeuwen heen al talloze malen bewezen. In 1940 maakte ons land ook kennis met de moderne oorlogsvoering, wat resulteerde in 5 lange bezettingsjaren. Tijdens deze jaren zijn ook drie mannen, afkomstig uit Jaarsveld en Lopik, voortijdig aan hun einde gekomen tijdens diverse gevechtshandelingen en reeds vlak na de oorlog bestond het plan om voor deze personen een monument op te richten. Dit is er uiteindelijk nooit van gekomen. In december 2010 is er een stichting opgericht, de Stichting Jaarsveld Oorlogsgedenkteken, die nastreeft deze leemte te vullen met een passend monument die recht doet aan het hoogste offer die deze militairen gebracht hebben. Het gaat hierbij om de volgende personen:

Pieter Arie Eikelenboom, geboren op 22 december 1918 te Lopik op de Lopikerweg Oost 55. Piet werd in 1937 opgeroepen voor de dienstplicht en was bestemd voor de genietroepen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Net voor de Duitse inval kwam hij in Indië aan en werd gelegerd bij de plaats Tarakan, bekend om zijn olie installaties. Bij de Japanse aanval op Tarakan is hij waarschijnlijk krijgsgevangen gemaakt en daarna ontbreekt ieder spoor van hem. Aangenomen wordt dat hij op of rond 19 januari 1942 of op zee is verdrongen toen het schip waar hij zich als krijgsgevangene op bevond zonk, of dat hij gefusilleerd is. Er is geen graf van hem bekend.

Arie de Groot, geboren op 26 januari 1919 te Jaarsveld op de Lekdijk Oost. Arie kwam in 1938 in dienst en werd na zijn opleiding gelegerd in Naarden en later in de Achterhoek in de omgeving van Ruurlo, bij het 16^e Grensbataljon. Op 10 mei 1940 kreeg het bataljon opdracht terug te trekken en in de buurt van Zutphen een tegenaanval uit te voeren. Tijdens deze tegenaanval zijn Arie en vijf andere militairen gesneuveld en raakten 15 anderen gewond door Duits artillerievuur. Drie van deze gewonden zijn later alsnog overleden in een veldhospitaal. Aanvankelijk is Arie op 13 mei begraven in Zutphen, maar reeds op 15 oktober 1940 herbegraven in Jaarsveld, waar hij nog altijd zijn laatste rustplaats heeft.

Adriaan Manschot, geboren op 10 mei 1916 te Jaarsveld op de Kerkstraat 22. Adriaan ging in 1935 vrijwillig in dienst bij de marine en week na de Duitse inval in 1940 uit naar Engeland, en later naar het nog onbezette Nederlands-Indië. Na het volgen van een vliegeropleiding werd hij bij de Militaire Luchtvaart Afdeling (MLD) van het KNIL geplaatst en nam deel aan ca. 40 missies tijdens de Japanse invasie. Toen de Japanse overmacht te groot werd, is hij met de hele MLD naar Australië geëvacueerd. Van daaruit is Adriaan in 1943 naar de Verenigde Staten gereisd voor verdere vliegeropleidingen alvorens terug te keren naar Engeland. Hier werd hij bij het 320 Squadron geplaatst waar hij tot februari 1945 zo'n 90 missies zou vliegen. Op 9 februari van dat jaar kwam zijn toestel in botsing met een ander vliegtuig van 320 Squadron, terwijl ze op weg waren naar hun doelen in Duitsland. Beide vliegtuigen stortten neer bij Tienen in België en hierbij kwam Adriaan en zijn bemanning om. Hij ligt begraven te Leusden. Tijdens zijn dienstitijd is hij onderscheiden met zowel het Bronzen Kruis als het Vliegerkruis.

De stichting die de nagedachtenis aan deze mannen levend wil houden, bestaat uit:

Mevr. van den Berg - Eikelenboom, secretaris
Dhr. de Groot, penningmeester
Dhr. Groothedde
Dhr. van Vliet

Het monument is gepland aan de noordzijde van de Hervormde Kerk te Jaarsveld, naast de toren.

Zowel het kerkbestuur als de Gemeente Lopik hebben reeds hun medewerking toegezegd. Het ligt in de planning het monument binnen een jaar gerealiseerd te hebben. Dit tijdsbestek is onder andere ook afhankelijk van de beschikbare financiën. Het is mogelijk dit initiatief financieel te steunen.

Donaties kunnen worden gedaan op rekeningnummer 110775988 t.n.v. STG.JAARSV.OORL.GEDENK.

Behalve financiële donaties is ook allerhande informatie over deze drie militairen welkom.

Dit kunnen ongeschreven herinneringen zijn, maar ook foto's of brieven. Deze informatie helpt de stichting een completer beeld te geven van het leven en sterven van deze drie jonge mannen.

Wie aanvullende informatie heeft of denkt te hebben kan mailen naar

stg.jaarsveldoorlogsgedenkteken@hotmail.nl

of contact opnemen met de dhr. de Groot op telefoonnummer 0348-554771.