

Voor de mensen die
gestorven zijn.
In de dagen van de oorlog,
voor de mensen die
verloren zijn,
zijn wij nu hier.
En wij denken aan het
lijden,
dat ook de kinderen het
weten.
Dat zoiets nooit meer
gebeuren mag
dat wij nooit vergeten.
Wij noemen de namen
van;

Pieter Arie Eikelenboom

Arie de Groot

Adrianus Manschot

Die hun leven gaven voor de vrijheid van zovelen.
De mensen die gestorven zijn voor de vrede van ons land.
Zijn wij hier samen en zeggen: nooit meer oorlog.
Zijn wij hier samen en zeggen: dat nooit meer.

Voorge dragen door Demi Groothedde.

